



# NYING

## MEDLEMSBREV FÖR GUSTAF SCHRÖDER-SÄLLSKAPET



**Torsten Nilsson**, Bortan, Gunnarskog, har avlidit den 30 dec 2019 i en ålder av 84 år. Han tillhörde den lilla exklusiva skaran om 23 Gustaf Schröder-vänner som var med vid bildandet av Gustaf Schröder-Sällskapet 1989, vid Såguddens museum i Arvika. Han var dess kassör under Sällskapet mest expansiva period, 1990 - 2002. Han övertog sysslan när hans nyvalde företrädare, tillika Sällskapetets initiativtagare, Jan Barchéus hastigt gick ur tiden. Kassörskapet skötte han för hand och helt ideellt. Endast den som själv haft en sådan syssla kan sätta sig in i det enorma arbete han utfört utifrån att det faktum att Sällskapet kom att få över 700 medlemmar under hans period som kassör.

Gustaf Schröder-Sällskapet skall med tacksamhet minnas hans ovärderliga insatser för Sällskapet.

### Årsmötet

**Reservera lördagen den 6 juni 2020.**

Årets årsmöte blir i Fryksdalen! Vi planerar att hålla årsmötet i Gräsmark, besöka Riddarsalen i Väster-Rottna och Annefors bruk. Anmälan till Göran Bergman sms 070-2658090 eller goran@gbergman.nu ju förr desto bättre! Mer info kommer i nästa nr av Nying som beräknas utkomma i början av maj!



### JAKTER OCH SKOGSLIF

av "Kalle på Udden"

upptecknade af honom själv

af Gustaf Schröder



Gustaf Schröder-Sällskapet

POEM Förlag

## Årsboken 2020 "Jakter och Skogslif"

I Gustaf Schröder-Sällskapetets serie av nytvågningar av Gustaf Schröders bokproduktion har vi nu kommit till den 28:de och sista boken. Därmed har Sällskapet uppfyllt sina intentioner med att återutge samtliga Gustaf Schröders böcker.

Vi har valt att göra den som faksimil. Originalen gavs ut år 1898 på Albert Bonniers förlag och den har inte kommit ut i flera upplagor. Trots att han inte skrivit den själv så räknas den som Gustaf Schröders tjugooåttonde bok i tidsföljd enligt den förteckning som Hugo Samzelius upprättat i inledningen till Minnen från skogarna 1919. Den var den första i en serie om tjugonytvågningar som han då påbörjat för Åhlén & Åkerlunds förlag. "Jakter och skogslif" kom dock inte att ingå i denna serie.

"Kalle på Udden" rätta namn var Carl Wilhelm Stenbeck (1837-1905). Han föddes den 16 juli 1837 på gården Lång i Grums och avled i Kristinehamn den 3 juni 1905, där han också ligger begravd. Han var en av bruksägarna i det under 1800-talets brukstata Värmland och ägde under en tid Annefors Bruk, i norra änden av Rannsjön mellan Sunne och Munkfors.

I bokens förord skriver Gustaf Schröder att "Kalle på Udden" tillhörde kretsen av hans jaktkamrater men var den ende av dessa som i någon större omfattning satt sina minnen på pränt.

Ur en diger lunta har Gustaf gjort ett urval av de berättelser som fallit honom mest i smaken. Här får vi läsa "Kalles" mustiga berättelser om spännande jakter och frejdigt sällskapsliv i de värmländska skogarna men även på en björnjakt i Dalarna, allt ifrån tidiga barnår till ålderdomen.

