

NYING

MEDLEMSBREV FÖR GUSTAF SCHRÖDER-SÄLLSKAPET



Skogsmannen Stång Rune Johansson har gått ur tiden

Rune Johansson eller "Stång Rune" som var hans tilltalsnamn i Limabygden avled den 5 nov 2014 efter en tids sjukdom. Han blev 83 år.

Han var en av sällskapets trognaste medlemmar och Rune med fru Karin missade sällan ett årsmöte. Han satt i styrelsen för Gustaf Schröder Sällskapet i 10 år.

–"Man ska inte sitta längre än 10 år utan ge plats för nya krafter så verksamheten inte stannar av, sa Rune på sitt typiska rättframma sätt.

Hans stora jaktintresse resulterade i många rävm- och mårdskinn som han tillvaratog på bästa sätt. Som pensionär hjälpte han också många andra "pälsjägare" att ta tillvara de vackra vinterskinnen.

Rune var mycket litterärt intresserad och skrev två böcker, "En skogsmans erinran" och "Minnen från skogarna". Den senaste utgavs med god hjälp av fru Karin bara ett år innan sin bortgång.

Rune lämnar ett stort tomrum efter sig. Gustaf Schrödersällskapet vill på detta sätt hedra Runes minne och framföra vårt tack för hans insatser.



Årsboken 2015

"Jaktminnen från skog och slätt"

Den här boken utkom för första gången 1891 som den femte i raden av Gustafs Schröders böcker.

I Gustaf Schröder-Sällskapets serie av nyutgivningar är detta volym nr 23.

Gustafs största björn!

I ett av kapitlen i årets årsbok berättar Gustaf om en björnjakt som resulterade i att han tillsammans med sina jaktkamrater fick skjuta sin största björn. Björnen var enormt stor så man beslöt att göra sig besväret med att få den vägd. Besvikelsen var stor när vågen stannade på 31 Lispund*! Den borde varit mycket tyngre att

döma av storleken men förklaringen fick man när skinnet avfladdes och man kunde konstatera att björnen som var en hane var mycket magrare än vad som ansågs normalt. Jakten gick av stapeln i gränstrakterna mellan Värmland och Dalarna eller närmare bestämt mellan Dalby och Lima socknar med Långsätern som bas. (se bif skiss)



Tavla av Gustaf Schröder till minne av jakten vid Långsätern.

*Gamla vikter

1 Skålpund = 425 g

1 Lispund = 20 skålpund = 8,502 kg

31 Lispund = ca 264 kg



Ben-Olle Udo Johansson

Vi som var på årsmötet på Långberget i somras kommer aldrig att glömma när Torleif Styffe så skickligt deklamerade sin mustiga dikt om "han Olle" och "han Jöns", som bodde på det ensligt belägna torpet "Bennäset" och den björnjakt som så när höll på att kosta Jöns livet.

Denna berättelse har i sin ursprungsform återgivits av Gustaf Schröder, som i sin tur fått den berättad för sig av "han Olle" eller Ben-Olle som han vanligtvis

kallades. Ben-Olle var en av Schröders följeslagare under jakterna i Dalby och är en av de mest färgstarka personligheter som återfinns i Schröders persongalleri.

Sedan Jöns blivit riven av en sårad björn hölls han för död av Ben-Olle som återvände hem och skulle förklara det inträffade för modern på skonsammast möjliga sätt.

Han klev in åt sin middag under tystnad, tog av sig skor och strumpor. Ställde sig sedan vid spisen och började röka. Då han rökt färdigt och under det att han knackade ur pipan sa han helt kort:

"- Nu är han Jöns kall i mun mongar" [mor].

Jöns var emellertid långt ifrån död. Så småningom kravlade han sig upp, fick på sig skidorna och begav sig hemåt. Han återhämtade sig aldrig riktigt från sina skador och hans vänstra arm blev aldrig helt brukbar.

Ben-Olle däremot beskrivs som en kraftkarl och mätte hela tretton kvarter (194 cm), men han var ej överdrivet grov. Vid ett tillfälle då Gustaf skaffat honom 11 lispund (93 kg) säd, bar han denna på ryggen från Schröders bostad hela vägen upp till Bennäset 2 mil bort, där han med stor möda försörjde sin stora familj.

Han var godmodig, ärlig och i likhet alla "hikarlar" gott folk. Rösten var grov, men klangfull och han besvärade sig som sagt inte med att tala i onödan. Schröder höll honom som den yppersta skogsmanen i Dalby och ansåg att det var en stor vinst att få ha honom till jaktkamrat då hans tid så medgav.

NYING är medlemsbrev för Gustaf Schröder-Sällskapet

Utgivare: Sällskapets sekreterare
Göran Bergman, Tel 070-265 80 90.
E-post: goran@bergman.nu
Ordförande: Lars Mebius
Tel. 0570-502 20
Kassör: Alf Davidsson
Tel. 0573-770067

Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
Gustaf Schröder-Sällskapets postgirokonto:
464 56 93 - 5.
E-post: sallskapet@gustafschroder.se
Tryck: Centrumtryck, Malung
ISSN 1102-8238
Produktion: Bo & Göran