

NYING

MEDLEMSBREV FÖR GUSTAF SCHRÖDER-SÄLLSKAPET

Årsboken 2012:



Fanns det stegräknare på Gustafs tid?

"Jag har läst några böcker om Gustav och jag undrar om någon kan svara på en fråga som jag undrar över:

Gustav skriver om att hans stegräknare visade bara 22 000 steg, fanns det verkligen stegräknare på den tiden?"

Den som ställer frågan är vår medlem Hans Hull.

Sekreteraren har också noterat att Gustaf i några böcker skriver om sin stegräknare, men det känns oklart hur en sådan var konstruerad på 1800-talet.

Är det någon som kan ge Hans Hull och oss andra en bra förklaring – och kanske en beskrivning på hur Gustafs stegräknare fungerade.

Vi väntar med spänning!



Omslaget till vår nyutgåva 2012, Mellan Kölen och Siljan (1902)

Mellan Kölen och Siljan

Läs mer om vår årsbok på nästa sida!



Jakten på utter kräver stort tålamod hos jägaren...

Uttern är ett intressant djur i våra marker och den har drabbats av upp och nedgång. Gustaf Schröder konstaterar att den förändrade skogsskötseln på 1800-talet påverkade uttern i stor utsträckning.

Han skriver:

"Var, som man har anledning att förmoda, skogarnas nedhugande en av anledningarna till vargens försvinnande, så var detta förhållande sannolikt också orsaken till att ett annat djurslag samtidigt hastigt minskades, nämligen uttern.

För honom gjorde det ingenting, att man nedhögg träden, men att större och mindre floder måste bära dessa mot havet tillfogade dem desto större skada. Det ena hade sammanhang med det andra. Floderna upprensades och dammar byggdes. Folk uppehöll sig till stort antal under flodtiden vid även avlägsna älvar, i forsar och lugnvatten var det ingen ro från snösmältningen till midsommartid och ännu längre.

Timmerstockarna flöto jämnt

i lugnvatten, men slog i stenar och bullrade i forsarna, så att uttrarna ej hade någon ro, ingen trevnad, utan måste flytta till sjöar och bäckar. För en tid hade de frid där, men snart kommo flottkarlarna med sina timmerflottor till sjöarna och strömmrensningsskarlarna till bäckarna. Alla sådana, som kunde bära stockar, rensades och gjordes flottbara.

Väl hade uttrarna tjärnar, källhålör och små sjöar att hålla sig uti, de tider som man flottade eller byggde, men där tog födan snart slut. Fiskarna voro fåtaliga och små i förhållande till uttrarnas aptit, och de måste vandra kortare eller längre vägar för att skaffa sig föda de tider, då folket vilade.

Då de hunn till sina av gammalt kända fiskeställen, voro dessa dels rubbade, dels alldeles borta, och deras älsklingsfiskar, forellerna eller öringarna voro försvunna.

Uttrarna blevo således på en gång både hem- och brödlösa och måste då liksom vargarna

begiva sig bort från en trakt, där de och deras förfäder levat sedan urminnes tider."

Detta har jag hämtat orda-grant ur årets nytugåva **Mellan Kölen och Siljan**.

Sannolikt hade Gustaf rätt. När betingelserna runt ett djur förändras markant påverkar det stammen och människans påverkan blir därmed förödande.

Än idag har uttern ett tillbakadraget liv och får betecknas som en sällsynt djurart på de flesta ställen i landet.

Men på Gustafs tid kunde man trots allt jaga utter, men det var ett tålamodskrävande uppdrag.

Han beskriver en riktigt spännande utterjakt i kapitlet **Något om uttern** i vår årsbok. Jag vill rekommendera alla att läsa detta.

Men det finns som vanligt mycket annat intressant att läsa i årets bok.

Detta är årsboken 2012 och den 20:e nytugåvan i vår serie. Vi bifogar också inbetalningskortet på årsavgiften för 2012 som är oförändrat 250 kronor. När du betalar din medlemsavgift har du säkerställt att vi kan fortsätta med vårt arbete i Sällskapet.

Som du redan har märkt kommer årsboken betydligt tidigare i år än förra året. Detta enligt det årsmötesbelut som fattades senaste årsmötet, när vi beslöt att gå över till annat verksamhetsår. Det är kalenderår i fortsättningen.

Därför kommer årsboken redan i slutet av februari även i fortsättningen.

Slutligen vädjar vi om att alla betalar så fort som möjligt. Måste vi skicka påminnelser kostar detta pengar och vi har en mycket ansträngd kassa.

Varför inte betala redan idag!
Hälsningar sekreteraren.

Nying Gustaf Schröder

NYING är medlemsbrev för Gustaf Schröder-Sällskapet

Utgivare: Sällskapets sekreterare
Per-Olof Lönnroth,
Tel. 0571-341 20 Fax: 0571-341 71.
Ordförande: Lars Mebius
Tel. 0570-502 20
Kassör: Alf Davidsson
Tel. 0573-770067

Postadress: Box 133, 671 23 ARVIKA
Gustaf Schröder-Sällskapets postgirokonto:
464 56 93 - 5.
E-post: sallskapet@gustafschroder.se
Tryck: One Digitaltryck, Karlstad
ISSN 1102-8238
Produktion: POEM Förlag, Arvika